

180

175

170

160

155

150

145

140



65

Grundad
1830 av
Lars Johan
Hierta

SÖNDAG 13 APR

REPORTAGETIDNINGEN

AFTONBLADET

JERUSALEM CA 30 AD

JESHUA BEN JOSEF

AKA JESUS

FALLET JESUS

HISTORIEN OM PÅSKVECKAN - DÄRFÖR MÅSTE SUPERPROFETEN DÖ



JESUS RED IN PÅ EN ÅSNA Beundrarna bredde ut sina mantlar så att mirakelprofetens åsna inte behövde smutsa ner sina hovar. "Jesu intåg i Jerusalem" målad av 1600-talskonstnären

Charles Le Brun.

- Några dagar i Jerusalem förändrade världen för alltid.
- På grund av en profet vid namn Jesus från Nasaret – och vad han gjorde under påskfirandet för 2000 år sedan – är i dag cirka två miljarder människor kristna.
- Exakt vad som hände debatteras än i dag, och det som följer på

dessa sidor är bara en av många tänkbara teorier om hur det kan ha gått till när Jesus dömdes till döden.
 ■ Vi berättar det som om Aftonbladet hade varit på plats och bevakat det dramatiska händelseförloppet i Jerusalem – dag för dag.

Jesus, 30: "Jag kan gå på vattnet"

Överstepräst Kajafas är redo att ingripa mot stjärnprofeten

JERUSALEM. Här gör Jeshua ben Josef, 30, entré under det stora påskfirandet.

Den skäggprydda mannen från Nasaret skapade rabalder när han red in här i stan på ryggen av en åsna – nu riskerar stjärnprofeten att gripas:

– Om han fortsätter så här kommer vi att behöva vidta åtgärder, säger en källa nära överstepräst Kajafas till Aftonbladet.

Scenen var smått surrealistisk här i centrala Jerusalem igår. Hundratusentals människor har vandrat hit till den uråldriga staden för att fira pesach, men firandet fick ett oväntat avbrott i form av den kontroversiella profeten Jeshua ben Josefs ankomst. Mannen från Nasaret som många tror är Messias – men som andra avfärdar som en bluff – red in på ryggen av en åsna.

Tilltaget fick hans beundrare att kanta gatorna med jubel och tillrop som "Hosianna! Vålsignad är han som kommer i Herrens namn!". Andra försökte stoppa Jesus – som han också kallades – och hans "lärjungar" (en liten med lojal skara anhängare som har följt honom på sistone) från att ta sig fram. Vid ett tillfälle trängde sig en upprörd farisäer fram genom folkmassan och ställde sig i vägen för Jesus och hans glatt dansande entourage:

– Säg åt dina lärjungar att sluta med sitt narrspel, rabbi! sa mannen upprört enligt källor på plats.

"Stenarna ska ropa"

Men profeten från Nasaret bara log och gav honom ett kryptiskt svar:

– Ser du muren framför dig? Ser du dessa stenar? Om dessa människor tiger kommer ste-

narna att ropa!

Ryktet om den judiska profeten, de mirakel han påstås ha utfört och hans predikningar om kärlek har spridits som en löpeld över Palestina på sistone. Han är numera så omtalad att många tivilade på att Jesus skulle våga bege sig hit till Jerusalem för att fira den judiska påsken i år; enligt uppgift är överstepräst Kajafas rasande över Jesus växande popularitet.

Kan han få bort romarna?

De mirakel han ska ha utfört gör att många här i stan dyrkar honom; vissa bredde till och med ut mantlar och palmblad på marken där han red fram. Det är uppenbart att många tror att den cirka trettioårige mannen måste vara den utlovade Messias; kung Davids ättling som ska återupprätta Davids rike.

Jerusalem är under romerskt styre sedan över nittio år tillbaka, och ligger tekniskt sett i den romerska provinsen Syrien. Det har fått delar av den judiska befolkningen här att hoppas att den nya stjärnprofeten ska kunna driva ut romarna och ta tillbaka Jerusalem å deras vägnar.

Det är inga dåliga mirakel Je-



pet – i grunden en hantverkare – ska ha utfört på sistone. Aftonbladet kan inte bekräfta att de någonsin har ägt rum, men bland de mest spektakulära händelserna kan följande nämnas:

● På ett bröllop i byn Kana i Galileen tog förfriskningarna slut, varpå Jesus, som var gäst på bröllo-

pet, ska ha förvandlat sex stora krukor med vatten till vin (inte bara det; vinet ska även ha varit ovanligt utsökt enligt källor till Aftonbladet).

● Under ett besök i staden Kafarnaum ska Jesus ha stött på en förlamad man, och genom några enkla ord (enligt en källa var de "Det du har gjort fel får du förlåtelse för") ska mannen ha kunnat gå igen.

● Utanför Jeriko ska han ha gett en blind tiggare vid namn Bartimaios synen tillbaka.

● Under en storm på Galileiska sjön ska Jesus ha förhindrat att hans båt förläste genom att få vinden att sluta blåsa.

● Vid ett annat tillfälle ska han ha gått på samma sjö.

● Kanske mest imponerande av allt: en man vid namn Lazarus ska nyligen ha dött i sin hemby Betania och sedan blivit återuppväckt från graven av Jesus.

Till och med det okonven-

tionella remediet som han använde för sin entré här i staden – en åsna – tolkades av vissa som ännu ett bevis på att han faktiskt är Messias; enligt en profetia i Sakarjaboken ska denne nämligen komma ridande på "en ung åsnehingst".

– Det där är bara ett cyniskt försök av honom att få folk att tro att han är Messias, säger en högt uppsatt präst till Aftonbladet.

– Alla som kan sin Torah vet att Jesus inte är Messias, fortsätter mannen, och avfärdar Jesus som en "potentiellt farlig bluffmakare".

"Lever farligt"

Han är långtifrån ensam om att dela den åsikten. Som ordförande för Stora rådet – judarnas högsta myndighet – styr den stränge överstepräst Kajafas över Jerusalems tempel och har därmed en enorm makt. Den politiska gruppen han tillhör, saddukeerna, har tagit parti för den romerska ockupationsmakten och ser därför inte med blida ögon på Jesus växande popularitet.

– Han lever farligt, säger en källa nära Kajafas till Aftonbladet.

– 400 000 personer har

kommit hit till staden för att fira pesach. Det är en logistisk utmaning utan dess like: det sista vi behöver är en upprorsmakare som kommer hit och skapar trubbel.

En annan normgivande grupp i den här staden är fariseerna, som till skillnad från saddukeerna är mer intresserade av att följa Tanach – den heliga skriften, där Torah ingår – än att kompromissa med romarna för att nå status och makt.

"Kan få dödsstraff"

Men inte heller de strikt religiösa fariseerna är några stora fans av uppkomlingen Jesus, vilket incidenten med mannen som försökte stoppa honom på gatan visade. Det finns de som tycker att han, i sina predikningar, alltför ofta har insinuerat att han skulle vara "Guds son". Detta, menar de, gränsar till hädelse – ett brott som kan leda till dödsstraff.

På kvällskvisten bröt Jesus och hans följe upp och lämnade Jerusalem, för att tillbringa natten i byn Betania på Olivbergets östra sluttning. Det var vid denna upplagas pressläggning klart om han tänkte återvända.

– Han gör klokast i att hålla sig borta, säger en högt uppsatt tjänsteman på Stora rådet till Aftonbladet.

– Mättet är snart rågat. Fortsätter han skapa så här mycket uppmärksamhet kommer folk att vilja se honom undanröjd.



Text: Jon Forsling

Han vrålade och piskade



Översteprästen Kajafas, till höger, och hans företrädare Hannas, till vänster, har haft ögonen på Jesus länge. Nu erfar Aftonbladet att de är redo att agera mot kändisprofeten.

Jesus till rasande attack i templet "Kajafas förbereder ett gripande"

JERUSALEM. Herodestemplet utsattes för en attack i går. Med våld drev Jesus och hans anhängare ut köpmän som var på plats för att sälja sina varor. - Det här är Guds hus! skrek den omtalade profeten ursinnigt.

Ett tumult orsakat av profeten Jesus från Nasaret skakade det stora påskfirandet här i går.

Hundratusentals människor var på plats i och omkring det gigantiska Herodestemplet i centrala Jerusalem när Jesus och hans lärjungar plötsligt stormade in och började uppmana alla köpmän att omedelbart försvinna från platsen.

Beväpnad med en piska - som han provisoriskt skapat genom att binda ihop några repstumpar - gick stjärnprofeten till attack mot dem som hade ställt upp bord för att sälja offerdjur och växla pengar.

- Det var totalt kaos, berättar ett vittne för Aftonbladet.

- De var helt vansinniga och började skrika om att köpmännen hade förvandlat en helig plats till ett rövarnäste.

Fullt med folk

Det var vid 11.30-tiden som tumultet uppstod. På den enorma tempelplatsen (den är cirka 14 hektar stor, och den yttersta murrens omkrets är nära en och en halv kilometer) hade uppskattningsvis 400 000 människor samlats för att observera den judiska påsken. Det hör ju till att offra djur, men eftersom de flesta pilgrimer har rest långt och haft svårt att få med sig djur på vägen behöver de köpa offerdjur på plats här i Jerusalem.

Renläriga judar vill dock inte köpa dessa djur med romerska mynt, eftersom de har en inpräntad bild av kejsare Tiberius vilket anses vara en avgudabild. Så för att kunna köpa "rena" offerdjur är de först tvungna att växla de romerska mynten till judiska eller feniciska mynt, vilket gör att tempelplatsen dessa dagar myllrar av både valutaväxlare och folk som säljer offerdjur.

"Ett rövarnäste"

Detta fick Jesus från Nasaret att gå i takt. Den omtalade profeten har gjort sig känd för sina predikningar om att älska sin nästa, och att "vända andra kinden till" om man blir dåligt behandlad. Men åsynen av köpmän på vad han anser är en helig plats fick honom att brisa.

- Står det inte skrivet? Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk? Men ni har gjort det till ett rövarnäste! vrålade Jesus och fäktade med sin piska mot de förskräckta köpmännen.

Efter att ha drivit ut några av dem (dock inte alla; de var alldeles för många) stannade Jesus ett tag och predikade för sina lärjungar och den växande skara anhängare han har fått här i staden.

Varesig de judiska tempelväkterna eller de romerska soldaterna på plats valde - märkligt nog - att ingripa mot Jesus och hans följe efter deras våldsamma uppträdande. Men enligt bedömare kan myndigheterna se det här som droppen som fick bägaren att rinna över. Både den nuvarande översteprästen Kajafas och den före detta överprästen Hannas (som fortfarande har

storkmakthår i staden) har haft ögonen på Jesus under en längre tid. Det senaste utspelet riskerar att undergräva deras maktställning här i Jerusalem, och om det är något som den stränge Kajafas eftersträvar är det ordning och reda i leden.

- Han ogillade Jesus skarpt redan innan det här hände. Incidenten på tempelområdet har fått honom att bli ännu mer fientligt inställd till honom, säger en källa nära Kajafas till Aftonbladet.

Inte heller de ytterst styrande romarna sägs vara nöjda med händelseutvecklingen. Pesach är alltid en känslig tid på året, när Jerusalem fylls med hundratusentals människor från när och fjärran, och ett oväntat orosmoment kan få dem att vilja ingripa. Vem som är romersk ståthållare på plats här i stan varierar; just denna påsk är det en man vid namn Pontius Pilatus som beskrivs av de som känner honom som våldsbenägen och oberäknelig. Tekniskt sett är det alltså ståthållare Pilatus som styr Jerusalem dessa dagar, men inte heller han beslöts att ingripa mot Jesus och hans följe efter kaoset i templet.

Rädda för upplopp

Enligt bedömare kan detta bero på Jesus växande popularitet; ett ingripande på offentlig plats i dagsljus skulle kunna leda till ett upplopp bland hans anhängare. En källa säger till Aftonbladet att ett eventuellt gripande av Jesus snarare kommer att ske när han minst anar det - och på ett ställe där han inte är omgiven av beundrare.

På kvällen drog sig Jesus åter tillbaka till Betania, en by som är belägen några kilometer utanför Jerusalems murar. Nu ställer sig många här frågan: kommer den mytomspunne profeten att våga återvända hit en gång till, efter det enorma tumult som han orsakade i Herodestemplet?

Eller har vi sett det sista av Jesus från Nasaret på ett tag?



MANNEN FRÅN NASARET ANFÖLL NASARNA Jesus löpte amok i templet, beväpnad med en egenhändigt tillverkad piska attackerade han handels-

männerna och penningsväxlarna. "Jag blev av med alla mina duvor i tumultet. Jag har en familj att försörja och har jobbat här i flera år. Efter det här terrordådet måste vi leva på allmosor. Jag hoppas Kajafas tar i med hårdhandskarna mot den här Jesus", säger offerdjursförsäljaren Adar, 37, till Aftonbladet. "Utdrivningen av mänglarna", målad 1813 av Lattanzio Querena, Foto BRIDGEMAN/IBL



”Jesus leker med elden”



I måndags attackerade Jesus försäljarna i Herodestemplet i centrala Jerusalem. Nu, tre dagar senare, kom han till templet igen. Han hälsade nonchalant på det församlade prästerskapet. Foto: IBL/BRIDGEMAN

Han påstår sig vara Messias – och kunna återuppväcka döda

JERUSALEM. Här återvänder Jesus till Herodestemplet efter måndagens attack.

Den här gången gick det lugnt till – ändå talar mycket för att myndigheterna planerar att sätta stopp för den omtalade profeten.

– De väntar på rätt tillfälle att slå till, säger en källa till Aftonbladet.

Det har nu gått tre dagar sedan Jesus från Nasaret och hans lärjungar skapade stor uppståndelse då de – med våld – uppmanade handelsmän att lämna Herodestemplet mitt under det stora påskfirandet.

Tilltaget skapade stor ilska bland de religiösa ledarna här i staden. Ändå ingrep de inte mot Jesus, vare sig under tisdagen eller onsdagen, när stjärnprofeten och hans följe oväntat valde att återvända till det gigantiska templet.

Inga nya incidenter

De romerska tempelvakterna iakttog Jesus noggrant när han predikade för sina anhängare i ett hörn av tempelgården. Enligt uppgift var deras order att gripa Jesus vid första tecken på oroligheter – men båda besöken skedde utan incidenter.

– Det är ändå helt otroligt att han vågade sig hit, med tanke på vad han ställde till med här i måndags, säger en beundrare av Jesus som vill vara anonym.

– För mig kan det bara betyda en sak: han är inte rädd för dem. Och det är för att han är Messias,

fortsätter mannen.

Med tanke på Jesus växande popularitet är det märkligt lite som är känt om hans bakgrund. Somliga säger att han föddes i staden Betlehem i Judeen, i samband med ett astronomiskt fenomen av något slag.

Pappan var snickare

Man vet att han växte upp i den lilla byn Nasaret i Galileen med sin pappa Josef (som jobbade som snickare i den närliggande staden Seforis) och mamma Maria (som enligt uppgift bara var femton år gammal när Jesus föddes). Jesus var äldst i en syskonskara som även innehöll fyra bröder (Jakob, Josef, Simon och Judas) och tre systrar. Vid tolv års ålder besökte han Jerusalem och Herodestemplet första gången; kort därefter dog hans far.

Vid vuxen ålder lät han sig döpas av sin syssling, en viss Johannes (en man som för övrigt halshögs på order av fjärdingsfursten Herodes Antipas för tre år sen), men efter en kort tid som dennes lärjunge valde han att bryta sig loss och köra sitt eget race. De senaste tre åren har han rest runt och predikat – huvudsakligen i Galileen – och sakta men säkert byggt upp en lojal beundrarskara.

– Han pratar helt fantastiskt, säger en av hans lärjungar, Judas Iskariot, till Aftonbladet.

– Han har fått mig att tänka på ett helt nytt sätt om mänskligheten, om att älska och förlåta sin nästa. Jag minns särskilt en predi-

kan han höll en gång, på ett berg i Galileen. Han sa ”om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom”. Det är något alla bör försöka leva efter, säger Iskariot.

Det är oklart om Jesus är eller har varit gift, eller om han har några barn.

Han har tidigare jobbat som hantverkare, men ägnar sig nu på heltid åt att predika. Allt fler gör nu bedömningen att han öppet vill provocera prästerskapet här i Jerusalem.

– Han leker verkligen med elden just nu. Det är som att han vill visa att det Stora rådet ska agera mot honom på något vis, säger en anhängare som vill vara anonym.

”Uppvigling av värsta sort”

Enligt uppgift är översteprästen Kajafas och hans anhängare särskilt upprörda över att Jesus – efter tumultet han orsakade i Herodestemplet i måndags – ska ha sagt följande till sina anhängare: ”förstör det här templet, så ska jag bygga upp det igen på tre dagar”.

– Det är tillräckligt illa att han anspelar på att vara Messias. Men att uppmana folk att begå terrorism är uppvigling av den grövsta sort, säger en källa nära översteprästen.

– Templet tog fyrtiosex år att bygga. Att han har mage att påstå att han skulle kunna bygga upp det på tre dagar är inte bara lite fräckt, fortsätter källan.

Sin vana trogen drog sig Jesus och hans följe tillbaka till Betania på kvällen. Mörkret lade sig över Jerusalem och de hundratusentals människor som har samlats innanför stadens murar för att firar pesach.

Men innan de somnade ställde sig säkert många frågan: hur länge kommer Jesus från Nasaret att tillåtas vara på fri fot?



”LASAROS, KOM UT” Bilden sägs visa hur Lasaros kommer ut ur sin grav, klädd i liksvepning. Hans systrar Maria och Marta sitter vid Jesus fötter. Lasaros uppväcks från den döda, målad 1857 av Leon Bonnat. Foto: IBL/BRIDGEMAN



Lasaros mår bra i dag.

”Varför är jag klädd i lakan?”

Ett ögonblick

... Lasaros,

...Lasaros, som påstås ha väckts från de döda av Jesus:

– Ja, det stämmer bra det.

Man undrar ju spontant: hur känns det att vara död?

– Det känns bra. Eller förresten, jag minns inte riktigt hur det kändes. Jag var ju död.

– Jag mindes bara att jag var väldigt sjuk, och att jag som-

nade. Det första jag hörde var Jesus som ropade ”Lasaros, kom fram!”

Vad hände sen?

– Jag frågade varför jag låg i trädgården, och varför jag var insvept i lakan.

– De sa till mig att jag hade

dött på en söndag, och att det nu var torsdag. Jag kunde inte tro att det var sant.

Hur kom du i kontakt med Jesus?

– Jag har känt honom länge. Han är kompis med mina två systrar, Maria och Marta. Det

var de som kallade på honom när jag blev sjuk. De trodde först att han hade kommit för sent eftersom jag hade varit död i fyra dagar, men så var ju inte fallet.

Vad säger du till folk som inte tror att det här är sant?

– De får tro vad de vill. Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

– Jag har förstått att Jesus är i Jerusalem och firar påsk nu. Jag hoppas att han och hans vänner inte stöter på problem där.

Namn: Lasaros. Familj: Systrarna Maria och Martha. Bor: Betania i Judeen. Aktuell: Påstås ha blivit uppväckt från de döda av den omtalade profeten Jesus från Nasaret.

Här är hans heliga stad

Grafik: FREDRIK PERSSON

Guiden till Jesus Jerusalem: Mirakel, frestelser och ond bråd död



Jesus innersta krets



- MARIA**
 - Jesus mamma.
 - Gift med hantverkaren Josef, mor till flera barn.
- MARIA MAGDALENA**
 - Pekas ut som Jesus flickvän.
- SIMON PETRUS**
 - Jesus närmaste man.
 - Fiskare till yrket.
 - Bror till Andreas.
- ANDREAS**
 - Fiskare till yrket.
 - Bror till Simon Petrus.
- JAKOB**
 - Hans far driver ett fiskeriföretag.
 - Känd för hetsigt humör.
- JOHANNES**
 - Lillebror till Jakob
 - Liksom han känd för sitt heta temperament.
- FILIPPOS**
 - Kommer från Betsaida.
 - Pratar flytande grekiska.
- BARTOLOMAIOS**
 - Nära vän med Filippos.
 - Jobbade eventuellt också under namnet Natanael.
- MATTEUS**
 - Från Kapernaum.
 - Jobbade eventuellt som skatteindrivare tidigare.
- TOMAS**
 - En djupsinnig tänkare som fått öknamnet "tvivlaren".
- JAKOB**
 - Kallas "Lille Jakob" för att skilja honom från Johannes storebror.
- JUDAS TADEUS**
 - En doldis i gänget.
 - Kan eventuellt vara bror till Jesus.
- SIMON**
 - Kan ha varit brudgum vid bröllopet i Kana, där Jesus gjorde vin av vatten.
- JUDAS ISKARIOT**
 - Han förrådade Jesus med en kyss i Getsemane trädgård.



Golgata
 Den här kullen norr om stan är den troliga platsen för korsfästelsen.

Trädgårdsgraven
 Här blev Jesus begravd efter att han tagits ner från korset. Den uppståndne Kristus ska ha visat sig för Maria från Magdala i trädgården.

Betesdamm
 Vid fördammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betesda. I badets pelargångar låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i trettiötte år. Jesus sade till honom: "Stig upp, ta din bädd och gå." Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick.



Getsemane
 I Getsemane trädgård samlades Jesus och hans lärjungar kvällen före Jesu korsfästelse. Det var här han blev förråd av Judas och arresterad.

Salomos pelarhall
 Här försökte judarna stena Jesus efter att han hade förkunnat att han var guds son.



Oljeborget
 Härifrån uppsteg Jesus till himlen på den 40:e dagen efter uppståndelsen på påskdagen. Lärjungarna såg hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn.

Templets krön
 Här blev Jesus frestad djävulen, som ställde honom högst upp på tempelmuren och uppmanade honom att bevisa sin tro på gud genom att kasta sig ner och lita på att änglarna skulle komma och fånga upp honom. Jesus vägrade: "Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov."



Templet
 När Jesus var tolv år försvann han från sina föräldrar under det årliga påskbesöket i Jerusalem. Josef och Maria var utom sig av oro och först efter tre dagar hittade de sonen i templet, där han satt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. "Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min far?", sa han till sina föräldrar.
 Som vuxen slängde Jesus ut månglarna ur templet några dagar innan han blev korsfäst.

Herodes palats
 Det var troligtvis här som Pontius Pilatus förde Jesus inför Herodes.

Kajafas hus
 Här fördes Jesus, efter gripandet i Getsemane, inför översteprästen Kajafas. Och det var här Petrus förnekade att han kände Jesus.

Rummet på övre våningen
 Enligt traditionen var det här Jesus åt påskmåltiden med sina lärjungar. Han tvättade fötterna på de tolv och sa till dem: "Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag. Om nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter... för en tjänare är inte förmer än sin herre."

Antoniaborgen
 Här blev Jesus anklagad, fördömd, hånad och piskad.



DEN SISTA MIDDAGEN Jesus åt en intim påskmåltid tillsammans med sina närmaste män timmarna innan han blev gripen. Enligt en av dem som var med verkade det som om Jesus visste vad som väntade. "Han förutspådde rubbet. Att någon av oss skulle förråda honom, att Petrus skulle förneka att han kände honom. Allt." Leonardo da Vinci målade nattvarden 1495-1498.

Vännerna svek – för 30 mynt

Kyssten var det hemliga tecknet: Här griper tempelpolisen Jesus

GETSEMANE. Jesus från Nasaret greps sent i går kväll.

Efter en blodig kamp med hans lärjungar kunde den judiska tempelpolisen föra honom till översteprästarerna.

Nu väntar ett ovisst öde för den omtalade profeten.

Han förråddes av en person i den inre kretsen, avslöjar en poliskälla för Aftonbladet.

Ända sedan Jesus från Nasaret red in på en åsna här i söndags har hans blotta närvaro provocerat tempelaristokratin.

Hans stjärnstatus har hotat maktbalansen här i Jerusalem, och det har under flera dagar viskats om att översteprästat Kajafas har väntat på rätt tillfälle att gripa honom.

Sent i går kväll kom det.

Jesus befann sig i trädgården Getsemane vid Olivbergets slutning, i sällskap med en förhållandevis liten grupp människor.

De ville inte riskera att gripa honom i centrala stan, i dagsljus inför tusentals åhörare, det hade sett illa ut och hade kunnat sluta med ett upplopp, säger en källa inom tempelpolisen till Aftonbladet.

Högg av örat

Gripandet mötte till en början våldsamt motstånd. Inte av Jesus själv, utan av hans lärjunge Petrus – som ursinnigt kastade sig fram och högg örat av Malchus, översteprästat Kajafas personlige tjänare.

Stick ditt svärd i skidan! ropade Jesus enligt uppgift, och manade sina anhängare att behålla lugnet.

Alla som drar svärd ska dödas med svärd!

Ett visst tumult följde, när lärjungarna flydde från platsen för att undvika att gripas tillsammans med sin mästare. En av dem – samma Petrus som högg örat av tjänaren Malchus – förnekade till och med att han överhuvudtaget varit

en lärjunge åt Jesus.

Jag vet inte vad du talar om! Jag känner inte den mannen, sa han enligt ögonvittnen.

Vännerna övergav honom

Stjärnprofeten stod därmed ensam och övergiven, och fick finna sig i att ledas iväg av tempelpolisen. Enligt uppgift fördes han till före detta översteprästat Hannas privata hem.

Enligt sensationella uppgifter var det en av Jesus egna lärjungar – Judas Iskariot – som ledde tempelpolisen till Getsemane trädgård.

Han förrådde honom, säger en poliskälla.

Judas fick bra betalt – 30 silverpenningar – för att leda oss till honom. För att vi inte skulle gripa fel person hjälpte han oss till och med genom att gå fram till Jesus och kyssa honom på kinden, fortsätter källan.

Jesus ska inte ha verkat vare sig förvånad eller arg över detta påstådda svek, menar ett ögonvittne till händelsen.

Det var nästan som att de hade gjort upp på förhand. Som att Jesus visste att det skulle ske, säger vittnet.

Gav han tillbaka pengarna?

Judas Iskariot försvann från platsen utan att ge några kommentarer.

Obekräftade uppgifter gör gällande att han senare gav tillbaka silvermynten till översteprästat Kajafas män.

Vid denna upplagas pressläggning var det ytterst oklart vad som nu kommer att hända med stjärnprofeten från Nasaret. Hans an-

hängare befarar att mannen de tror är Messias svävar i livsfara.

De kommer att döda honom, säger en lärjunge – som vill vara anonym, av rädsla att han själv ska komma att gripas.

Enligt lärjungen betedde sig Jesus märkligt under sina sista timmar i frihet. Tidigare på kvällen hade han samlat alla de tolv lärjungarna – inklusive Judas Iskariot, som sedan skulle förråda honom – till en intim påskmåltid.

Först gav han oss osyrat bröd och sa: "Tag och ät, detta är min kropp." Sen hällde han upp vin och sa: "Drick av den alla. Detta är mitt blod", berättar lärjungen.

Det var som att Jesus visste att han snart skulle gripas, säger han.

Han förutspådde rubbet. Att någon av oss skulle förråda honom, att Petrus skulle förneka att han kände honom. Allt.

"När en kollaps"

Jesus från Nasaret har ofta gett ett lugnt, självsäkert intryck under sina offentliga predikningar här i Jerusalem och på andra ställen i Palestina.

Men i går kväll var han uppenbart orolig, berättar mannen för Aftonbladet. När Jesus och hans lärjungar kom fram till Getsemane – strax innan tempelpolisen stormade in, ledda av Judas Iskariot – var profeten nära en mental kollaps:

Jag har aldrig sett honom så orolig. Han hade så mycket ångest att han svettades, berättar lärjungen.

Han sa: "Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig".



TILLSLAGET I GETSEMANE För att polisen skulle gripa rätt man gick Judas, enligt överenskommen, fram och kysste Jesus på kinden. Lärjungen sålde ut sin profet för 30 silverpenningar. Caravaggio målade Judaskyssten omkring år 1602

Foto: IBL/BRIDGEMAN

Här dör han på korset



JERUSALEM. Jesus från Nasaret, 30, är död.

Han avrättades genom korsfästelse på berget Golgata i går eftermiddag.

Den omtalade profeten torterades brutalt innan han spikades upp på korset, under en skylt som hänfyllt förkunnade honom "Judas konung".

Omgiven av flugor, blodig och sönderslagen till oigenkännlighet. Så slutade sagan om profeten Jesus från Nasaret.

Strax efter klockan 15 stegade en romersk soldat vid namn Longinus fram till den sargade, livlösa kroppen av Jesus, 30. Den kontroversiella profeten – som tidigare på da-

EN KORT DÖDSKAMP Det brukar ta flera dagar innan de korsfästa dör, av kvävning, blodförlust och vätskebrist. Men strax före klockan 15 i går, efter

Soldaterna torterade Jesus i timmar –

gen hade dömts till döden för förräderi – hade då i flera timmar hängt uppspikad på ett träkors upp på berget Golgata. Bredvid honom hängde även Dismas och Gestas, två tjuvar som dömts till döden.

Högg honom i magen

Longinus gick fram till mannen som hans anhängare påstår var Messias. Han körde in en lans i Jesus buk för att försäkra sig om att han var död. Sen gav han order om att låta ta ner den blodiga och brut-

na kroppen, som sedan forslades iväg från platsen.

Kvar på Golgata stod en handfull anhängare till Jesus – främst kvinnor, eftersom Jesus manliga lärjungar flydde i samband med hans gripande i torsdags kväll. En av kvinnorna var Maria från Magdala, som enligt vissa har pekats ut som Jesus flickvän. Hon stod kvar ett tag och betraktade hans lik, och försvann sedan storgråtande från platsen utan att ge några kommentarer.

Det som ledde fram till avrätt-

ningen var en utdragen och farsartad rättsprocess, som höll på hela natten och en bit in på morgonen. Jesus bollades fram och tillbaka mellan olika instanser som den politiskt heta potatis han har blivit, och det var först vid lunchtid som ståthållare Pontius Pilatus gav den slutgiltiga ordern att låta avrätta honom.

Vägrade att svara

De rättsliga turerna var många: efter gripandet i Getsemane i natt fördes Jesus in till den före detta

översteprästen Hannas, som – trots att han har gått i pension – fortfarande åtnjuter en stor makt här i stan. Hannas, hans svärson (och nuvarande översteprästen) Kajafas och en handfull andra mäktiga män från sanhedrin (det judiska Stora Rådet) höll ett inledande förhör, men Jesus valde att svara färdigt eller inte alls på deras frågor. Därför togs beslutet att förslå honom till översteprästen Kajafas privata palats tidigt på morgonen.

Där blev Jesus fortsatt pepprad med frågor, främst om huruvida

bara omkring tre timmar på korset, skrek Jesus till och drog sitt sista andetag. Kristi ansikte, altartavla målad cirka 1512–16.

sedan spikade de upp honom

han verkligen har hotat att förstöra Herodestemplet och återuppygga det "på tre dagar", samt om han anser sig vara Messias.

– Jag besvär dig vid den levande Gudens namn att säga oss om du är Messias, Guds son! ropade Kajafas upprört vid ett tillfälle.

Prästerna: En hädelse

Enligt källa ska Jesus ha svarat honom kryptiskt:

– Du har själv sagt det. Men jag säger er: efter detta ska ni få se människosonen sitta på maktens högra

sida och komma på himlens moln.

Detta svar tolkade prästerna som bevis för hädelse; ett brott som är straffbart med döden (dock genom stening, inte korsfästelse). De drog med sig Jesus till Pontius Pilatus – den romerske ståthållaren som är den ende som har befogenhet att verkställa ett dödsstraff här i Jerusalem – och krävde att han skulle ge ordern.

Men den morgontrötta Pilatus ville inte ta i den känsliga situationen med tång utan skickade Jesus vidare till fjärdingsfursten Herodes

Antipas, son till kung Herodes och tetrark av Galileen, med motiveringen att det var upp till honom att avgöra Jesus öde.

Skickades tillbaka

Herodes vägrade och skickade tillbaka Jesus till Pilatus efter ett kort, fruktlöst förhör. Vid det här laget – cirka 10 på förmiddagen – hade en upprörd folkmassa samlat ut-anför den romerska prefektens palats. Några var anhängare till Jesus, men majoriteten krävde alltmer högljutt att Pilatus skulle verkstäl-

Foto: IBL/BRIDGEMAN

la Stora rådets dödsdom och låta korsfästa honom.

En motvillig Pilatus började fråga Jesus om denne påstått sig vara judarnas kung, och således gjort anspråk på den makt över det judiska folket som romarna anser sig ha.

– Du är alltså judarnas kung? frågade han direkt vid ett tillfälle.

– Du själv säger

Fortsättning på nästa sida ▶



Petrus förnekar att han haft något med Jesus att göra.

"Jag var bara ute och gick"

Ett ögonblick

... Petrus, 29

som pekas ut som en av Jesus tolv lärjungar men förnekar detta:

– Jag har aldrig varit någons lärjunge.

Men vi har källor som säger att du har följt Jesus från Nasaret under en längre tid.

– Nej, det stämmer inte. Skulle jag ha...nej, det är fel. Verkligen fel.

Varför befann du dig i Getsemane när tempelpoliserna grep honom då?

– Jag var aldrig där. Eller, jo jag var där, men jag tog bara en promenad.

En ren slump, alltså?

– Precis.

Vad tycker du om Jesus?

– Jag känner honom inte. Jag har ingen åsikt om honom.

Vissa tror att han är Messias.

– Gör de? Det visste jag inte.

Det finns även vittnen som hävdar att du skar örat på en av männen som försökte gripa Jesus.

– Det får stå för dem. Jag är ingen våldsam människa.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

– Att du slutar med dina näsvisa frågor och lämnar mig ifred!

Namn: Petrus. **Ålder:** 29. **Bor:** Kafarnaum. **Familj:** Gift. **Yrke:** Fiskare. **Aktuell:** Pekas ut som en av Jesus av Nasarets tolv lärjungar. Förnekar dock detta.





VANNERNÄ SÖRJR Det återstår att se om Jesus lära går i graven med honom. Prästerskapet tror att han snart kommer att vara bortglömd, medan Jesus lärjungar hävdar att det här bara är

början, de tänker fortsätta att verka i hans anda. Rafael målade Gravlägningen 1507.

Foto: IBL/BRIDGEMAN

"Snart är han bortglömd"

► Fortsättning från förra sidan

det, svarade Jesus.

Pontius Pilatus beordrade då att Jesus skulle pryglas, i förhoppning om att detta skulle blika de upprörda prästerna och deras anhängare. En utdragen tortyr, då profeten piskades blodig och hänadades av de romerska soldaterna, följde. Sönderslagen och kraftigt blödande från stora, öppna köttår på ryggen fördes Jesus vid 11-tiden åter inför den växande folkmobben på torget framför prefektens palats. Då bestämde sig Pontius Pilatus för att göra något ytterst ovanligt: han lät sina vakter dra fram en dödsdömd mördare

Men lärjungarna ger inte upp: "Vi fortsätter att

re vid namn Barabbas, och ställde en tjock, svettstinkande man bredvid den sargade profeten. – Eftersom det är påsk tänker jag benåda någon av dessa två män. Ni bestämmer: vem ska få leva, och vem ska dö? skanderade han till folkmassan.

Sågas av juristerna
Detta tilltag sågas av juridiska experter över hela Palestina idag; var sig i judisk eller romersk lag finns det en praxis att benåda dödsdömda förbrytare under

påskhögtiden. Andra ser det som ett sista försök från Pilatus sida att slippa döda Jesus, men det föll i så fall platt eftersom folkhopen valde att benåda – Barabbas.

Pilatus blev därmed tvungen att ge med sig. Klockan 11.23 kungjorde han att Barabbas var en fri man, men att profeten Jesus skulle avrättas med omedelbar verkan genom korsfästelse på berget Golgata.

De följande timmarna var en studie i mänsklig grymhet. Jesus piskades, fick en törnekrona på

huvudet och tvingades bära tvärbjälken till sitt eget kors upp för berget. Han sparkades och hänadades av de romerska soldaterna och av folk som kantade hans väg.

– Rädda dig själv, du som påstår att du är Messias! skrek en yngling och spottade på honom.

Tjocka järnspikar

Solen stekte över Golgata. Tre kors gjordes i ordning. Jesus skrek av smärta när tjocka järnspikar drevs genom hans händer och fötter. Folket jublade när korsen res-

tes vid 12-tiden. Jesus kors stod i mitten, och var försett med en skylt som sarkastiskt proklamerade honom "Judarnas konung". Någon erbjöd honom parfymmerat vin för att lindra smärtan, men han avböjde.

– Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar – hjälp dig själv och stig ner från korset! ropade en åskådare och drog ner skrattsalvor.

Det råder delade meningar om vad – om något – Jesus sa under sina sista, plågsamma timmar i li-

sprida Jesus budskap över världen"

vet. Ett vittne säger att han ska ha lovat en av tjuvarna vid sin sida ett evigt liv i himlen.

Ett annat påstår att Jesus ska ha vänt ansiktet mot skyarna och vrålat Eloi, Eloi, lema sabachtani? – "Min Gud, Min Gud, varför har du övergett mig?"

Andra hävdar att han var tyst.

Dog efter tre timmar

Korsfästelse är en vanlig form av avrättning här i Jerusalem, och det tar ofta flera dagar innan en kombination av kvävning, blodförlust

och vätskebrist tar död på offret. Men redan strax före klockan 15 – efter cirka tre timmar på korset – skrek Jesus plötsligt till, och drog därefter sitt sista andetag.

Frågan är nu vilken typ av eftermäle den omstridda profeten kommer att få. En källa nära översteprästen Kajafas avfärdar honom som en "upprorsmakare som fick sitt rättmätiga straff", och tror att minnet av honom kommer att blekna fort.

– Jesus av Nasaret kommer att falla i glömska på samma sätt som

så många andra falska profeter har gjort, säger källan belåtet.

Det var vid denna upplagas pressläggning oklart vad Jesus lärjungar – som har gått under jorden – planerar att göra nu när deras ledare är död.

Läran gick i graven

När solen gick ner över Jerusalem var den allmänna känslan att Jesus lärar antagligen kommer att följa honom i graven.

Eller kanske inte. Sent igår kväll fick Aftonbladet en exklusiv prat-

stund med Andreas, en av hans lärjungar, som nu gömmer sig på hemlig ort.

– Vi har inte sett det sista av Jesus, hulkar han.

– Jag vägrar att tro det. Jag tänker i alla fall se till att sprida hans budskap vidare.

Andreas tröstar sig med tanken att han och de andra lärjungarna har en uppgift:

– Nu gäller det för oss som följde Jesus att se till att folk inte glömmes bort vem han var och vad han stod för, säger han.

– Vi får se om vi lyckas med det.

Jon Forsling
jon.forsling@aftonbladet.se



Pilatus tvättar händerna.

"Tolka min handtvätt hur du vill"

Ett ögonblick

... Pontius Pilatus,

romersk ståthållare som beordrade korsfästelsen av Jesus:

– Jag har inga kommentarer till det.

Vad fölldes han för?

– Ehh...politisk uppvigling? Jag har inga kommentarer, säger jag.

Du kritiseras för att ha släppt en mördare, Barabbas, på fri fot?

– Ja, jag har hört att vissa har gnällt om det. Vad ska jag säga? Jag gjorde vad jag trodde var bäst i situationen.

Är det verkligen lagligt att en folkmassa ska få avgöra om en dödsdömd

– Du, jag är lagen här i stan. Det jag säger, gäller. Förstått?

Det sägs att du vaskade händerna efter att ha kungjort dödsdomen mot Jesus. Varför gjorde du det?

– Det får du tolka som du vill.

Vissa säger att du vek ner dig för det religiösa etablissemanget här i Jerusalem. Kommentar?

– Pontius Pilatus viker inte ner sig för någon!

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

– Att pesach ska vara över så jag får lämna den här bonnhålan och återvända till Caesarea Maritima där jag egentligen bor.

Namn: Pontius Pilatus. **Yrke:** Ståthållare. **Familj:** Hustrun Claudia. **Bor:** Caesarea Maritima. **Aktuellt:** Dömdes Jesus av Nasaret till döden genom korsfästelse.

Källor: Bibeln, Tord Fornberg: "Det trovärdiga vittnet" (Artos, 2008), Jonas Gardell: "Om Jesus" (Norstedts, 2009), Sören Wibek: "Religionernas historia" (Historiska media, 2003), Tarald Rasmussen och Einar Thomassen: "Kristendomen" (Artos, 2007).



Vem ska man tro på?

Olika religioner – olika syn på Jesus



Kristendom



Islam



Judendom



Hinduism

Ateism

Fanns Jesus på riktigt?

Ja.

Ja. Islam ser Jesus – som man kallar för Isa – som en profet och ett av Guds viktigaste sändebud.

Ja och nej. Vissa tror att han var en profet som predikade i och omkring Jerusalem, andra förnekar hans existens helt och hållet.

Har ingen bestämd uppfattning.

Nja. Vissa tror att han har funnits, men att hans liv och gärning har förvrängts av kristendomen. Andra anser det inte vara bevisat att Jesus existerade ens som en historisk person.

Blev han korsfäst?

Ja.

Nej. Det finns olika teorier om vad som egentligen hände: Sunnimuslimer tror till exempel att någon annan tog Jesus plats på korset, medan Ahmadiyya-muslimer anser att Jesus reste till Indien och dog som en gammal man i Kashmir.

Ja och nej. Vissa tror att han levde och blev korsfäst på det sätt som beskrivs i Nya Testamentet. Andra har ingen uppfattning, eller tror inte att han existerade.

Har ingen bestämd uppfattning.

Vissa tror inte att Jesus överhuvudtaget existerade. Andra har fört fram teorin att han var en profet som fejkade sin korsfästelse eller att hans lärjungar stal hans döda kropp för att han sedan skulle kunna "återuppstå".

Var han Guds son?

Ja, man anser att Jesus var den Messias som hade förutspåtts i judendomens Tanach (som idag ligger till grund för vad de kristna kallar "Gamla Testamentet").

Nej. Koranen beskriver Jesus som ett av Guds viktigaste sändebud, men muslimer anser inte att han var Guds son.

Nej. Judendomen ser på Jesus som en vanlig man och väntar fortfarande på att Messias ska komma till Jorden.

Vissa hinduer tror att Jesus var en avatar – det vill säga en människa född på jorden – av guden Vishnu, som upprätthåller balansen i tillvaron. De är dock i en minoritet.

Nej.

Var är Jesus idag?

I himlen. Efter att ha återuppstått tror man att Jesus tillbringade fyrtio dagar på jorden innan han åkte upp. Hans exakta plats är vid "Guds högra sida".

I himlen. Enligt Koranen räddade Gud Jesus från att korsfästas, och höjde upp honom till himlen. Jesus förväntas dock återkomma på Uppståndelsens dag.

Död och begravnen, om han ens fanns.

Har ingen bestämd uppfattning.

Död och begravnen, om han ens fanns.